

Namn: Josabeth Sahlénius.
Ålder: 36.
Familj: Man och två barn.
Bor: Öjersjö.
Yrke: Clinical communications manager.
Blogg: <http://josabeth.blogs.se>



Josabeth Sahlénius startade den första svenska bloggen med kändisinriktning. "Jag fascineras av företeelsen", säger hon.

Foto: PRIVAT

Kändisbloggaren Josabeth: "Klart kändisar får oss att må bra"

För fem år sedan startade Josabeth Sahlénius "Bitter blondin", en blogg med inriktning på kändisliv.

- Det är lite som att fly in i en drömvärld, säger hon.

Hon behöll det bittra bloggnamnet, även om inriktningen ändrats sedan starten. Från att handla om irritationsmoment i vardagen, som telefonförsäljare och struliga kundtjänster, till att i huvudsak fokusera på kändisliv.

- När jag började fanns det ingen svensk blogg som jag kunde hitta, med inriktning mot kändisar, men flera amerikanska som jag tyckte var jätteroliga. Så jag startade en egen med försvenskat material, säger Josabeth Sahlénius, som är journalist i grunden.

"Fascineras"

Nyfikenheten har alltid funnits där. Att kika in hos stjärnorna och deras liv i suset.

- Det blir ju som en ouppnåelig dröm, ett drömliv. Men jag har aldrig haft någon idol, utan mest fascinerats av hela företeelsen, säger hon.

På sin blogg skriver Josabeth om det mesta som rör personer med stjärnkantade liv, till exempel när de fått barn, funnit kärlek eller gjort slut.

- Många har ju idoler, går det bra för någon man tycker om blir man glad själv.

Skandaler

De mer negativa händelserna, som skandaler, pinsamheter eller skilsmässor, drar dock flest läsare tror hon. Känslan av att människor som till ytan verkar ha allt, också kan drabbas av livets hårda handtag. Precis som vem som helst.

Tror du att kändisar kan få oss att må bra?

- Ja, absolut. Annars skulle inte den här stora kändiskulturen finnas. Antingen för att man kan fly in i en fantasivärld, med rika och berömda, eller så får man en liten känsla av skadeglädje. Att pengar och berömmelse inte är allt, de är inte lyckliga för det.

Men det finns kändisrapportering som kan ha

motsatt effekt, tror hon.

- Som kroppsidealerna, när man klankar ner på redan smala kvinnliga kändisar eller ringar in celluliter. Klart man mår dåligt om man inte är lika smal eller vacker själv.

- Eller att dra det för långt, leva hela sitt liv kring kändisar. Det är inte nyttigt.

Liten blogg

I sitt bloggande är det främst Hollywoods glamorösa invånare som står i fokus. I Sverige är dammen för liten.

- Hollywoodkändisar blir mer förlåtande. Britney Spears skulle aldrig gå in på en liten blogg för att läsa vad som skrivs om henne, för det finns så otroligt mycket överallt. De blir liksom inte personer längre utan bilder.

Vill du själv bli känd?

- Nej. Gärna erkänd men inte känd. Kändisskapet i sig lockar mig inte, jag skulle inte vilja bli förföljd, fotograferad eller skriven om på det sättet.

Catharina Cavalli



Stjärnornas liv blir som en ouppnåelig dröm, ett drömliv